

Blok 4;

Synopsis;

Ellen en Henk hebben een verhouding.

Ellen is boos weggelopen van huis en haard met een koffer en wat privé spullen.

Onderweg naar Henk wordt de koffer ontvreemd.

Ellen wordt door Henk bij zijn woonhuis weggestuurd.

Ze loopt verdwaast rond en weet niet waarheen.

Henk wordt telefonisch benaderd door de kofferdief, chantage.

Henk gaat op zoek naar Ellen, tijdens de zoektocht voor haar echtelijke woning krijgt hij de dreigbrieven overhandigd.

Ellen voelt zich verloren en is zich zelf niet meer.

Script;

Henk Bremer heeft net zijn liefje Ellen weggestuurd welke haar huis en haard heeft verlaten, daarnaast is onderweg haar koffer met kleding en persoonlijke spullen waaronder een aantal liefdesbrieven ontvreemd.

Aan de huisdeur was enig rumoer.

Henk komt de woonkamer binnen zijn echtgenote zit aan tafel en wil nog even voor haar vertrek wat documenten doornemen welke zij nodig heeft voor een overleg op het gemeentehuis.

Henk geeft een reactie op het gebeuren aan de huisdeur, "Weer zo'n dakloos geval, dat moet eens ophouden. = = = Ze worden lastig = = = = = Iets voor jouw club om op te lossen?"

Vrouw Bremer is meer met haar aandacht bij de documenten, luistert zonder interesse maar reageert met "Ja hoor, zodra ze gaan sporten". Ze heeft wel een vraag aan Henk "Zeg wat vind jij van deze stelling ""Coachen zonder vrees"" = = = Juist nu dat meisje uit het shorttrackteam door haar coach is misbruikt".

Henk zucht geïrriteerd "Ja, Ja..."

Ellen loopt verdwaast rond en weet niet waarheen. Zich niet bewust van haar omgeving en waar ze is loopt ze de Wantijdijk op vanuit Sportpark Oranje Wit, haar vuisten gebald en ze pevelt onsamenhangende woorden.

Henk is alleen thuis zij vrouw is inmiddels vertrokken, de telefoon gaat, Henk neemt de telefoon op. Zodra de beller hoort dat Henk heeft opgenomen zegt de beller "Jouw naam en die van je liefje Ellen staan op een paar brieven welke ik mijn bezit heb. De pers zal smullen van de inhoud = = = en dat in relatie tot de functie van je vrouw de wethouder = = = 150.000 € = = Henk dat is je toch wel waard?? = = = Ik bel je morgen".

De beller sluit het gesprek af.

Henk is de dag na het telefoontje, op de fiets, op zoek gegaan naar zijn afgewezen vriendin Ellen en hoopt haar te vinden bij haar woning niet wetend dat ze die verlaten heeft. Hij loopt heen en weer in de buurt van het woonhuis en kijkt regelmatig op zijn telefoon hij is nerveus. Zachtjes mompelt Henk zijn ergernis over het telefoontje dat uitblijft. "Waar haalt hij het geld vandaan verdomme....".

Hij loopt weg richting het fietspad, zich niet bewust van de omgeving en andere fietsers en botst tegen een naderende fietser.

In werkelijkheid geeft deze Henk een envelop en rijdt snel door.

Henk totaal overrompeld opent de envelop waarin zich twee brieven bevinden. Een is een van de liefdesbrieven op de andere staat in grote letters, "HENK, HIER MIJN BEWIJS - GEBRUIK DEZE ENVELOP EN STUUR MIJ HET GELD – IK LAAT JE WETEN WAAR JE HET MOET AFGEVEN".

Ellen, die werd afgewezen door Henk, loopt verward over fietspad Wantijdijk en weet niet waarheen.

Ellen voelt zich verloren en is zichzelf niet meer. Voor zich uitstarend over het zwarte water.

Ze toont vermoeid en haar blik is kil en leeg.

Shot over wateroppervlak, plots een plons, waterrimpels.

END